

Dag iedereen,

Omdat we geen les kunnen volgen in de academie, sturen we jullie online leuke opdrachtjes om thuis zelf uit te werken. Deze week:

'Dromen van mooie kleuren.'



Voor de opdracht van deze week neem ik jullie mee naar Italië. Daar woonde 500 jaar geleden een jongen Alessandro Botticelli. Sandro, zo noemde iedereen hem, was knap, slim, lief en beleefd. Hij had heel veel fantasie en 's nachts 🌙 droomde hij de meest wonderlijke avonturen. Zo droomde hij dat hij kon zwemmen zonder te bewegen of dat hij kon zweven als een veertje 🪶 naar de top van een vulkaan 🌋. 's Morgens wou hij zijn dromen vertellen aan zijn broer, maar omdat hij een beetje stotterde, lachte hij hem uit en durfde Sandro niets meer over zijn dromen te vertellen. Daarom vulde hij, telkens als hij een mooie droom gedroomd had, een flesje met een kleur die paste bij zijn droom.



Als hij verdrietig was, pakte hij de flesjes en zocht zijn dromen weer op. Later, als Sandro volwassen was, deed hij mee aan een

schilderwedstrijd: de mooiste vlag schilderen die wappert in de wind. Hij schilderde met de kleuren uit zijn flesjes de mooiste vlag die licht en sierlijk wapperde in de wind als in een droom.



Hij won natuurlijk de wedstrijd dankzij de mooie kleuren uit zijn dromen en hij werd een wereldberoemde schilder. En zijn broer? Die was natuurlijk héél fier op Sandro!

Een mooi verhaal, toch?

Opdracht

Heb jij ook soms mooie dromen? Of vertelde iemand jou wat hij of zij droomde? Teken je mooiste droom en geef hem de kleuren die er bij

passen. Zo kan je ook, zoals Sandro, wanneer je een beetje verdrietig bent, even wegdromen bij je mooiedroomtekening.

Je mag een foto nemen van je werkje en sturen naar foto@sabkzottegem.be

Veel plezier!

Vriendelijke groeten,

An-Sofie, Simon, Geertrui, Frank, Juan, Roos, Charlotte, Kristof en Rosa