

Dag iedereen,

We denken elke dag aan jullie, de kunstacademie is niet leuk zonder onze kleine kunstenaars. Daarom krijgen jullie deze week opnieuw een toffe opdracht om jullie creativiteit prikkelen.

Velen van jullie gaan vaak naar het bos om te lopen, spelen en ravotten. Maar zijn jullie ooit naar het bos gegaan om kleuren te rapen? Nu, in de herfst, is het bos een fantastische plaats met overal kleuren om je heen. Kleuren van gevallen bladeren, takken, groene bladeren aan de takken, vruchten, zand, modder, ...

1ste stap (buiten)

We gaan naar een plaats waar we diverse materialen van de natuur kunnen rapen zoals in onze tuin, parkjes, stadtuinen, of natuurlijk, naar het bos.

We verzamelen verschillende soorten bladeren van diverse kleuren.

We kijken rond en observeren het bos heel goed.

2^{de} stap (thuis)

We gaan onze herinnering van het bos op een papier maken, daarvoor gebruiken we het materiaal dat we in het bos hebben geraapt.

Materialen:

- Bladeren geraapt in het bos.
- Kleurpotloden, wasco of stiften. (Je mag kiezen)
- Schaar
- Lijm
- Papier
- Potlood



Opdracht

Met het gerief uit het bos gaan we ons eigen landschap op papier maken. Je kan knippen, plakken, kleuren,... Wees creatief en maak er een leuk werkje van.

We zijn zelf ook gaan wandelen in het bos en hebben veel bladeren geraapt. Hieronder kan je zien hoe wij hiervan een landschap hebben gemaakt.

1. We knippen de bladeren in stukjes van verschillende afmetingen en vormen.



2. We tekenen de horizon op het papier.
3. We plakken de stukjes bladeren op het papier onder de horizon en houden rekening met de diepte. Tip: We plakken de grootste stukken op de voorgrond (onderaan) en de kleinere op de achtergrond (bovenaan).



4. Op een ander papier kleuren we met verschillende kleuren. Deze kleuren zullen de stammen vormen van de bomen.



5. We knippen het papier in repen van verschillende diktes. Dit zijn de boomstammen.



6. We proberen verschillende composities alvorens ze te plakken.
7. We plakken de boomstammen op de gewenste plaats op het papier met de geplakte bladeren.
8. Ons bos is klaar!

Dat is een voorstel dat jullie kunnen volgen maar we zijn benieuwd naar jullie eigen ideeën. Wees creatief!



We delen enkele kunstenaars die geïnspireerd zijn geweest door het bos.



David Hockney



Paul Cézanne



Gustave Klimt



Leon de Smet

Je mag een foto nemen van je werkje en sturen naar foto@sabkzottegem.be

Veel plezier!

Vriendelijke groeten, An-Sofie, Simon, Geertrui, Frank, Roos, Charlotte, Kristof, Rosa en Juan.