

Aan alle leerlingen van de 3^e graad

Hallo allemaal,

We kunnen ons voorstellen dat jullie de academie een beetje missen: het creatief bezig zijn maar ook het samenzijn met vrienden en medeleerlingen. Om jullie een beetje af te leiden van het vele schoolwerk hebben we een ideetje om jullie creatieve hersencellen toch even te activeren. Het is geen verplichting, maar kan een leuke aanvulling zijn.

Kijk eens door het raam. Wat zie je? Neem een foto van het zicht door elk raam van je huis. Zorg dat de raamlijst er ook op staat. Print deze af. Knip ze uit met de raamlijst eraan. Maak er een collage mee: kleef de ramen als een panorama aan elkaar. Wat vind je? Is het teveel hetzelfde? Te veel groen? Saai? Geen mensen? Bewerk de foto's eventueel met wat je zou willen zien.

Als je geen inspiratie hebt, kan het volgende filmpje je op weg helpen nu we toch een beetje aan het wegdromen zijn.

Het heet 'Destino', een korte animatiefilm, die het verhaal vertelt van Chronos en zijn gedoemde liefde voor een sterfelijke vrouw. Disney's animatie brengt de twee karakters tot leven door hen soepel door Dali's surrealistische landschappen te laten zweven... Wie het werk van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali kent, zal in de film zeker de surrealistische landschappen herkennen.



https://www.youtube.com/watch?v=y_TlaxmOKqs

Wie zelf een instagram account of facebook heeft en de afbeelding post + ons tagt (sabkzottegem), krijgt een plaatsje in ons verhaal. Gebruik volgde hashtags:

#sabkzottegem

#sabkzottegemvanuitdeliving

#samencreatief

#kunstenquarantaine

Wees lief voor elkaar.

Tot later,

Vriendelijke groeten van Hanne, Geertrui, Stijn, Frank, Roos en Rosa.